

NIEUWE RUBRIEK! Ontwikkelingsproject in de kijker

Ondersteun jij ook een ontwikkelingsproject in het herkomstland van waaruit je kind geadopteerd is, en wil jij dit project graag in de kijker zetten in het VAG-magazine? Mail dan asap je inzending naar info@adoptievlaanderen.be.

De Vreugdezaaiers VSKO VZW

Vereniging voor steun aan kinderen in ontwikkelingslanden



Onze VZW, De Vreugdezaaiers VSKO (Vereniging voor Steun aan Kinderen in Ontwikkelingslanden), werd in de jaren '60 opgericht door Pater Delooz. Jarenlang werd er nauw samengewerkt met de weeshuizen van o.a. Moeder Teresa en waren De Vreugdezaaiers actief als adoptieorganisatie. Deze activiteit werd omwille van onvoldoende adopties stopgezet in 2011 en overgedragen aan Ray of Hope. Toch werken we bij De Vreugdezaaiers nog steeds nauw samen met India. De verantwoordelijken in de weeshuizen wezen er op dat er veel kinderen geen wees zijn - en dus niet in aanmerking komen voor adoptie - maar met financiële hulp ook een toekomst kunnen opbouwen. Zo ontstond in 1976 een andere activiteit van de Vreugdezaaiers, namelijk financiële adoptie of sponsoring. Vandaag worden 3700 kinderen via 83 instituten in India gesponsord in samenwerking met congregaties, scholen, parochies en kindertehuizen.

Door een kind financieel te adopteren, geeft de sponsor het niet alleen kansen op een betere toekomst maar ook de boodschap dat het kind waardevol is. Armoede omvat namelijk veel meer dan alleen een gebrek aan financiële middelen. Armoede zorgt ervoor dat kinderen opgroeien met een negatief zelfbeeld en een gebrek aan een gezond gevoel van eigenwaarde. Kinderen in armoede missen hierdoor perspectief en groeien op tot volwassenen zonder hoop. Een sponsor uit een ver land die hen ondersteunt en toont dat er iemand om hen geeft, doet wonderen voor deze kinderen. Het leert hen dat ze waardevol zijn en het stimuleert hen om hun best te doen op school en zo te bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Vele duizenden kinderen zijn in de loop der jaren dankzij hun sponsor uitgegroeid tot jongeren met visie, met een diploma in de hand, klaar om zich in te zetten voor hun naasten en een verschil te maken in de maatschappij. Dit bracht grote vreugde voor de kinderen én voor de sponsors. De heer Marc Kempinck uit Evergem, sponsor bij De Vreugdezaaiers, deelt met ons zijn motivatie om te sponsoren.

Het meisje in de file: het verhaal van een gemotiveerde sponsor

Eind januari 2007 ben ik voor 10 dagen naar India geweest. Ik verbleef in het centrum van Mumbai. Na een uitstap kwamen we aan de rand van Mumbai in het spitsverkeer terecht. Wie het verkeer in India een beetje kent weet dat dit vaak een urenlange thriller op vier wielen betreft en waarbij het een kunst is om zich met de wagen in de kleinste gaatjes te forceren en elke vrije centimeter te bevechten. Niet echt iets voor hartlijders dus. In dit helse circus werd mijn aandacht getrokken door een klein groepje kinderen. Ze slingerden zich als piepjonge kamikazes door het stapvoets rijdende verkeer als volleerde acrobaten. Daarbij probeerden ze zo veel mogelijk de aandacht van de chauffeurs en passagiers te trekken om wat geld en/of voedsel te bedelen. Opeens kwam een donkere schim van tussen

enkele wagens naast de onze tevoorschijn en klampte zich met een tigersprong vast aan het dak van de wagen net achter ons. Die schim was een meisje van vijf, misschien zes jaar oud en met een gezichtje zo mooi als uit de betere Hollywoodfilm. Zo knap, zo lief en zo tener was ze, in haar vuile roze kleedje en op blote voetjes. Ze slaagde erin om één hand vrij te maken om die uit te steken naar de chauffeur van de wagen waarbij ze het risico negerend dat ze onder de wielen kon terechtkomen gezien de file zowat continu in beweging was. Toen het meisje beseftte dat ze niets te pakken zou krijgen liet ze zich van de wagen vallen en was alweer naarstig op zoek naar een volgend voertuig om te bespringen. Op dat moment dacht ik aan mijn dochtertje thuis, 9 jaar jong, en vroeg ik mij af of dit Indiase meisje ook negen jaar of ouder zou kunnen worden. Haar dagelijkse stunts deden eigenlijk bij mij maar één vraag rijzen: niet hoeveel jaar dit kind nog zou leven maar hoeveel dagen of misschien slechts uren. Ik was behoorlijk ondersteboven van dit gebeuren en kon toen nog niet echt vatten dat dit eerder normale taferelen zijn in het leven van zoveel honderden, waarschijnlijk zelfs duizenden kinderen in de Indische grootsteden. Naderhand heb ik het gebeuren en de omstandigheden een plaats kunnen geven maar het beeld van het meisje zal ik echter nooit meer vergeten, zeker weten.

Begin 2007 in België leerde ik De Vreugdezaaiers kennen, een organisatie die zich bezighoudt met het sponsoren van schoolgaande kinderen in India. Ik dacht onmiddellijk terug aan het meisje in de file te Mumbai. Mijn besluit was terstond genomen. Kon ik dat meisje zelf niet helpen, dan toch kon ik een ander kind van straat halen en naar school sturen. Contact opnemen met de Vreugdezaaiers was snel gebeurd en al spoedig stelde men mij Dhanashri voor, een meisje uit Mumbai en met quasi dezelfde leeftijd als mijn dochter (twee voorwaarden voor mij) en die ik voor een aanvaardbare som kon sponsoren.

Nu zijn we begin 2016 en nog steeds sponsor ik Dhanashri. Ze zit nu in haar voorlaatste jaar van de middelbare school en behaalt goede punten. Ik ben vol vertrouwen dat ze ook haar laatste jaar met vrucht zal beëindigen en wie weet wil ze daarna zelfs nog verder studeren. Van mij mag het en kan het, met veel dank aan de Vreugdezaaiers, mijn dochter en... het meisje in de file.

Samen bouwen we aan een hoopvolle toekomst voor elk kind!

Het doel van sponsoring bestaat erin de kansen op ontwikkeling van kinderen en jongeren in achtergestelde situaties te verhogen en zo te bouwen aan een betere toekomst. Ieder kind heeft namelijk recht op onderwijs, recht op voeding en recht op gezondheid.



Werkwijze

Bij de toewijzing krijgt u een fotootje van uw sponsorkind en familiale gegevens.

Jaarlijks ontvangt u de schoolresultaten, een verslag, een recente foto en briefje/tekening van het kind. Ook is er een mogelijkheid om met het kind te corresponderen.

Een kind sponsoren kan al voor €150 euro per jaar (€0,46 per dag). De sponsorbijdragen worden gebruikt voor school- en/of internaatkosten, kledij, uniform, schoolmateriaal, bijlessen, warme maaltijden en medische zorgen. Uw sponsorbijdragen en giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een jaarlijks totaal bedrag van €40,00. Aarzel niet en zaai nu vreugde en hoop in een kinderhart!

Contact opnemen

Tortelduifstraat 73
9000 Gent

tel. (09)236 43 98

danielle.declercq@vreugdezaaiers.org
angelique.sinia@vreugdezaaiers.org

www.vreugdezaaiers.org

Surftip

Bij elk eenvoudig huishoudtoestel dat je koopt, krijg je een handleiding bij. Een nieuwe broodrooster of stofzuiger? Lees de gebruiksaanwijzing in zeven talen! Een andere wasmachine of televisie? De installateur toont je met plezier alle functies en snufjes! Kinderen, nochtans doorgaans niet zo makkelijk te doorgronden als de werking van een broodrooster of wasmachine, komen echter zonder iets. Geen demonstratie, geen extra uitleg, geen boekje dat je bij onverwachte problemen kan raadplegen.... Of toch? De vzw Zitdazo probeert op haar gelijknamige website www.zitdazo.be ouders, leerkrachten en iedereen die bij de opvoeding van kinderen betrokken is, op een laagdrempelige manier te helpen bij allerhande opvoedingsvragen en -problemen. Onder de noemer 'opvoedingstips' vinden geïnteresseerden achtergrondinfo en bruikbare adviezen bij tientallen alfabetisch geordende thema's waarmee iedereen die met kinderen omgaat wel eens te maken krijgt. Van 'ADHD' tot 'zelfvertrouwen' leer je wat een bepaald thema precies inhoudt, hoe je in een concrete situatie

kan reageren en waar je terecht kan voor meer informatie of verdere begeleiding.

De 'blog'-pagina doet lezers glimlachen bij uit-het-leven gegrepen verhalen of knikken bij herkenbare situaties.

Wie na het lezen van de opvoedingstips en de blog op zijn honger blijft zitten, kan via de aanbod-pagina op zoek naar een lezing, vorming of workshop, of stelt via de 'contact'-pagina zijn of haar vraag rechtstreeks aan het team van 18 experts uit verschillende vakgebieden.

www.zitdazo.be is geen website die zich specifiek op adoptie-ouders richt of antwoorden op adoptie-gerelateerde vragen biedt, maar wel een handig vertrekpunt voor wie met concrete opvoedingsvragen kampt en een eerste stap naar hulpverlening wil zetten.

www.zitdazo.be

ZITDAZO